

Skandinavisk final FIRST LEGO League 2013 i Bodö



Efter mycket stök med att få till resande och boende till den skandinaviska finalen i Bodö var vi äntligen på väg. Resande har föregåtts av ett intensivt fixande och finjusterande. Vi började resan med tåg men fick byta till buss i Storlien då det visade sig att banvallen höll på att rasa, tåg igen och sedan en avslutande flygtur upp till Bodö. Spännande då en del av oss aldrig hade flugit och några var fruktansvärt flygrädda.

Vi installerade oss på hotellet och gick sedan ner för att få oss lite mat och upptäcka Bodö som vi hade hört skulle vara riktigt vackert. Bodö var vackert dekorerad inför jul och vi fick dessutom lyssna på en känd musikduo från Norge. Autografer och kort tog alla tjejerna.

Då det mesta i Bodö är inom promenadavstånd gick vi till tävlingsarenan lördag morgon. Tävlingsarenan låg i Spektrumhallen, vilket var en stor inomhusarena, vilket innebar att våra montrar var uppställda på konstgräs. Vi fick uppleva en häftig invigning, där vi tågade in alla lagen och blev presenterade på scenen, en show med både medryckande musik och en musikvideo som visade på vad häftigt det är med science!

Vi var jättenervösa inför domarpresentationerna, men trots att det var svårt att förstå vad domarna sa och de inte riktigt förstod oss alla gånger, så gick alla tre presentationerna riktigt bra. Vi är i alla fall nöjda med det vi fick berätta för domarna.



Robotmatcherna gick så där, men vi lyckades i alla fall förbättra vårt resultat med nästan det dubbla i sista matchen. Vi nådde våra uppställda mål som var att se och lära samt att förbättra våra resultat från finalen i Östersund.

Dramatik blev det före avslutningsmiddagen då en av våra tjejer fick ett pingisbord över tårna och var tvungen att åka på akuten då hon inte kunde stå på fötterna. Vi hade dock underbar personal från Röda korset som skjutsade i ilfart till läkare och sedan bar henne in i tåget precis innan avgång.

Då det inte passade med anslutningståget från Trondheim fick vi tillbringa en hel dag i Trondheim, vilket vi gjorde både på Pirbadet och Vittenskapscentrat.

Trötta men glada sitter vi nu på tåget och kan sammanfatta vår upplevelse med att vi haft oerhört roligt, lärt oss massor och fått ny idéer på monteruppbyggnad samt konstruktioner av robot och redskap. Vi har tränat oss IRL på de nordiska språken och fått minnen och erfarenheter för livet!

Tack för att vi fick möjlighet att göra denna resa, nästa år satsar vi på Köpenhamn och framtidens läromedel!

Nyheden Lego Team