

Reseberättelse Nyheden 8A

Fredag morgon samlades vi alla klockan 11 på tågstationen i Krokomb. Det var iskallt och vi höll på att frysa ihjäl när vi stod där. När vi väl kommit upp på Nabolåget så kändes fötterna som isglass.

Vi kom i alla fall iväg och vi tillbringade några trevliga timmar på tåget. Vi klev av i Hell och gick på tåget till flygplatsen.

På flygplatsen kände vi att spänningen steg då vi faktiskt var i Norge. Norska pratades och trots att vi läst norska i skolan förstod vi inte mycket. Men vi kom med flyget till Oslo.

Efter många turer kom vi fram till hotellet där vi bara packade upp för att ge oss iväg till Statoils stora kontorsbyggnad. Vilken anläggning! Vi fick upp våra saker, blåste ballonger och åt Pölsebuffé och insåg vad gigantisk det var. Efter det somnade vi gott, men vi tror att lärarna somnade först.



Dagen därpå var det invigning och det kändes lite grann som en olympiad. Vi fick tåga in alla lag och vi fick gå in som lag 48. Vilken spänning! Det här var stort, gigantiskt! Musik, applåder och välkomsttal av kunskapsministern och Statoils



platschef invigde tävlingen. Nu gällde det att prestera. Spänningen steg och vi blev nervösa, riktigt nervösa.

Första gången vår robot körde gick det inte så bra och det var lite scary att stå i mitten på en stor scen och köra medan en speaker pratade om hur det

fick för lagen. Som mest fick vi 240 poäng och våra lärare sa att vi skulle vara glada. Glada? Det gick ju skrot!

Tjejerna som satt vid bordet där vi hade vår utställning fick besök av två domare och de fick förklara hur klassen jobbat. Tjejerna som gick in och förklarade Forskningsrapporten fick prata framför tre norska domare. Dagen var både spännande och arbetsam men vi gjorde vårt bästa. Vi åt en massa



lösgodis och fick även lunch. Platsen var full av andra elever, publik och stämningen var helt super.

Vi avslutade tävlingen med en middag i en idrottshall med alla de andra deltagarna.

På söndagen tog vi en promenad uppför Karl Johan och det var svinkallt. Tåget tog oss sedan till flygplatsen där vi åt pizzaslice. Trötta hamnade vi till slut på Nabolåget som tog oss tillbaka till Krokmo och våra föräldrar. Vi hade haft det så kul!

Vi tackar för en trevlig tävling och en bra helg. Vi gjorde vårt bästa och det tog oss långt, till finalen i Oslo. Så tack för att vi fick åka dit och vi ska kämpa nästa år igen!

Klass 8a på Nyheden

